

## Lekker plakken

Lekker plakken, lekker plakken,  
een etiket op jou,  
een etiket op mij,  
want als jij in een hokje past  
zo heerlijk overzichtelijk,  
maakt mij dat heel erg blij.

Dan ben jij dit  
en ben ik dat,  
past het allemaal in een patroon,  
zo blijft mijn leven rustig  
en houd ik mijn ruimte schoon.

Maar al die hokjes, eerst zo fijn  
blijken een groot harnas te zijn.  
Jij bent niet alleen dit  
en ik niet alleen dat,  
eigenlijk ben ik al die hokjes zat.  
Jij ben niet alleen man of vrouw, partner, rumoerig,  
stil, leuk of lekker gek,  
met etiketten valt niet alles op z'n plek.

Hoe meer ik naar het label kijk,  
hoe minder ik jou zie.  
Je bent veel meer dan donker of licht,  
schoonheid of jaloezie.  
Ik zie alleen een deel van jou  
en wijs al het andere af.  
Het is net of ik jou en mij  
bij voorbaat direct al straf.

Je bent niet alleen je probleem of je verlangen;  
Je bent niet alleen goed of slecht.  
Je bent veel meer en oneindig mooi,  
Je bent waarachtig, je bent echt.

Dus haal ik een voor een alle etiketten van je af,  
en neem de tijd om jou te kennen,  
wie je werkelijk bent,  
een mens van potentie, belemmeringen en mogelijkheden,  
alles wordt erkend.

Want als ik jou zie  
en jij mij  
zijn we beide vrij.

*Wendy Smit*